

# SNF Nostos

## Conference



**Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)**  
Εναρκτήρια Ομιλία στο SNF Nostos Conference

“ Καλημέρα σε όλους,

Πρέπει να ξεκινήσω με μια λέξη που κάποιες φορές μας ξυπνά, και κάποιες φορές μας αποκοιμίζει.

### **COVID 19-21**

Η πρώτη πραγματικά παγκόσμια υγειονομική κρίση από κάθε άποψη στην ιστορία της ανθρωπότητας. Με περισσότερα από 212 εκατομμύρια κρούσματα, σχεδόν 4,5 εκατομμύρια θανάτους, με το ζήτημα των παράπλευρων απωλειών να έχει συζητηθεί τόσο εκτενώς κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης σαν να βρισκόμασταν σε πεδίο μάχης. Γιατί ναι, εδώ μαινεται ένας πόλεμος.

Εν τω μεταξύ, εκτός από το εμβόλιο, οι δύο κύριες άμυνες απέναντι στον ιό ήταν η κοινωνική αποστασιοποίηση και η χρήση μάσκας, δύο μέτρα όχι ιδιαίτερα ανθρώπινα.

Ο COVID έχει φέρει στην επιφάνεια πολλές προ-υπάρχουσες αδυναμίες σε όλον τον κόσμο. Έλλειψη ηγεσίας και έλλειψη κατάλληλου συντονισμού σε πολλά επίπεδα, σοβαρές και σημαντικές κοινωνικοοικονομικές ανισότητες καθώς και έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στους παγκόσμιους θεσμούς, κάποιες φορές δικαιολογημένα. Η

πανδημία σε πολλαπλά επίπεδα ανέδειξε και τις αδυναμίες της ανθρώπινης φύσης, όπως την ξέρουμε και τη ζούμε.

Μια σημαντική πτυχή που ήρθε στο προσκήνιο είναι το ζήτημα της ψυχικής υγείας. Αν και μέχρι την πανδημία η πλειοψηφία δεν μπορούσε ή αρνιόταν να μιλήσει ανοιχτά για αυτό το ζήτημα, πια όλοι μας, καλώς εχόντων, κατανοούμε ότι όσο φροντίζουμε και μιλάμε για την σωματική μας υγεία, οφείλουμε να κάνουμε το ίδιο για την ψυχική μας υγεία. Και αυτό θα είναι ένα μείζον ζήτημα που θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια.

Η ίδια η Ανθρώπινη Φύση μας δέχεται επίθεση, πολύ πιο σφοδρή από τις επιπτώσεις του COVID.

## **Συνέδριο / Nostos**

Το συνέδριο ξεκίνησε το 2012 κατά την κοινωνικοοικονομική κρίση στην Ελλάδα, καθώς πιστεύαμε ότι υπήρχε η ανάγκη για την κατάλληλη πλατφόρμα όπου διαφορετικοί άνθρωποι και οργανισμοί θα συγκεντρωθούν και θα ανταλλάξουν ιδέες. Δεν προοριζόταν ποτέ να είναι μια πλατφόρμα για να δοθούν απαραίτητα απαντήσεις, αλλά κυρίως για να φέρουμε στην επιφάνεια τα θέματα εκείνα που βομβαρδίζουν τον σύγχρονο τρόπο ζωής και τις σύγχρονες κοινωνίες και να συζητήσουμε πιθανούς τρόπους βελτίωσης της κοινωνίας γενικότερα.

Αυτό είναι λοιπόν το 10ο συνέδριό μας, και τα τελευταία χρόνια το έχουμε αγκαλιάσει με καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κάτω από την ομπρέλα του Nostos.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι φέτος το Nostos μας οδήγησε όλους μας στο ΙΣΝ στα όριά μας από πλευρά διοργάνωσης και όχι μόνο, αλλά είμαστε εδώ, και ακόμη πιο σημαντικό είστε εσείς εδώ, και σας ευχαριστούμε! Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετέχουν, είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά, ειδικά όσους βρίσκονται στην Νέα Υόρκη και συμμετέχουν διαδικτυακά στη μέση της νύχτας, καθώς όλοι προσπαθούμε να ανακτήσουμε την κανονικότητά μας. Ό, τι μπορεί να σημαίνει η κανονικότητα για τον καθένα μας και για όλους μας συλλογικά.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά μερικούς από τους συναδέλφους μου που έκαναν ότι περνούσε από το χέρι τους για να μπορέσουμε να είμαστε εδώ σήμερα:

Για το Συνέδριο συγκεκριμένα, ο Στέλιος Βασιλάκης, η Ελένια Σαλούτση, η Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου, ο Παναγιώτης Παντελάτος, ο Γιώργος Μπουσδούκος, η Ασημίνα Κουτρομπούση, η Ελίζα Δρακοπούλου, ο Andrew Zollí, και όλοι στην ομάδα παραγωγής της Viewmaster. Σας ευχαριστώ.

Για το Nostos, ο Πάνος Παπούλιας, η Μίλη Πασχάλη, η Ασημίνα Κουτρομπούση, την οποία θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω για μια εκπληκτική παράσταση με τα drones χθες το βράδυ που όποιος δεν είχε την ευκαιρία να δει, θα γίνεται κάθε βράδυ λίγο πριν τις 23:00, Παναγιώτης Παντελάτος, Αλέξια Βασιλικού, Γιώργος Μπουσδούκος, Χριστίνα Λαμπροπούλου, Θανάσης Πολίτης, Βασίλης Λαλιώτης, Ελίνα Κλαριδοπούλου, Βασιλική Δερπανοπούλου, Χριστίνα Ατάρογλου, Δήμητρα Χατζηβασιλείου, Rachel και Ollie Chanoff. Επίσης, και ξέρω μερικές φορές αυτά είναι ονόματα, υπάρχουν άνθρωποι πίσω από όλα όσα συμβαίνουν, και μερικές φορές έχουμε την τάση να το ξεχνάμε και θεωρούμε δεδομένο ότι τα πράγματα απλά συμβαίνουν. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο Τάκης Κουλουβάρης, ο Σταύρος Μπόγλου, ο Θοδωρής Δαβιώτης και όλη η ομάδα της Αναγέννησης και

Πρόοδος για όλα όσα κάνουν, χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα και για ένα εκπληκτικό αγώνα χθες. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είχατε την ευκαιρία, αλλά νομίζω ήταν η πρώτη διοργάνωση αγώνα δρόμου κατά τη διάρκεια του COVID, κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι και ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε.

Η Έλλη Ανδριοπούλου, η Χριστίνα Βασιλικού και όλη η ομάδα της, η Κατερίνα Κοτσιαρίνη, ο Χάρης Μαρόπουλος, η Ρούλα Κόκοτα, η Σάρα Κωστάλα, ο Σταύρος Σταυρόπουλος, ο Δημήτρης Πρωτοψάλτου και όλη η ομάδα του ΚΠΙΣΝ και φυσικά η ομάδα παραγωγής Viewmaster.

## **Ανθρωπότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη**

Εδώ είμαστε λοιπόν. Ανθρωπότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη. Υπάρχει λόγος, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να υπάρχει, γιατί είναι Ανθρωπότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη αντί για Ανθρωπότητα εναντίον Τεχνητής Νοημοσύνης, και ακόμα πιο σημαντικό γιατί η Ανθρωπότητα έρχεται πρώτη.

Εμείς οι άνθρωποι είμαστε εν μέρει υπεύθυνοι που έχουμε συμβιβάσει/εμπορευματοποιήσει την ανθρώπινη φύση μας με τόσους πολλούς τρόπους. Η ανθρώπινη φύση έχει αποδυναμωθεί και έχει γίνει ευάλωτη. Όλοι μας το είδαμε με σαφή τρόπο κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID. Έχουμε εκτεθεί, αλλά ταυτόχρονα ίσως μας δόθηκε μια ακόμη ευκαιρία συλλογικής «ανασυγκρότησης». Αλλά, αλήθεια, πόσα ακόμη «καμπανάκια» χρειαζόμαστε; Όχι μόνο για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι πριν από την επόμενη πανδημία, που πρόκειται να έρθει, αλλά για να αντιμετωπίσουμε την αναμφισβήτητη επέλαση της νέας εποχής της «ψηφιοποίησης» και το τέλος της εποχής της «βιομηχανοποίησης» όπως την ξέραμε, στις πολλές εξελιγμένες εκδοχές της, τους τελευταίους δύο αιώνες περίπου και την, κατά καιρούς, επιθετική εισαγωγή, ορισμένοι μπορεί να πουν ακόμη και εισβολή, της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητα και στη ζωή μας γενικότερα.

Υπάρχουν πολλοί εμπειρογνώμονες μαζί μας κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών που θα επεξεργαστούν, θα συζητήσουν, θα βοηθήσουν να ξεδιαλύνουμε, θα μας κάνουν να σκεφτούμε και να κατανοήσουμε τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε σε αυτή την κοινή πορεία Ανθρωπότητας και Τεχνητής Νοημοσύνης. Η τεχνολογία ευρέως περιλαμβάνει πολλές ευκαιρίες και προκλήσεις, μπορεί να μας βοηθήσει να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή, για όλους, αλλά υπάρχουν πολλές προκλήσεις στην πορεία και ανάλογα με το πώς θα τις αντιμετωπίσουμε θα καθορίσει εάν η Ανθρωπότητα, η δική μας ανθρώπινη φύση, μπορεί να έχει ακόμη λόγο στον αυριανό κόσμο, τον δικό μας κόσμο.

Δόθηκε πολλή έμφαση στο IQ μέχρι πριν λίγα χρόνια αλλά νομίζω πως, είναι σαφές ότι η αξία του ίδιου του IQ έχει εμπορευματοποιηθεί και διαβρωθεί. Μπορείς απλά να ψάξεις σχεδόν οτιδήποτε χρειάζεσαι/θέλεις να βρεις. Η έμφαση τώρα θα πρέπει να είναι σε κάτι που μοιάζει να θεωρούμε δεδομένο και που εμείς οι ίδιοι δεν φαίνεται να εκτιμάμε. Πρόκειται για μια επιστροφή στα θεμελιώδη, για την ανθρώπινη / συναισθηματική μας νοημοσύνη, το EQ μας, ένα βασικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης μας και ίσως το πιο δυνατό στοιχείο σε αυτό που θα έπρεπε να είναι η συλλογική ανθρώπινη προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε την αναμφισβήτητη επέλαση της ΤΝ, για να μας βοηθήσει να αποδεχτούμε και να συνδιαλλαγούμε με την ΤΝ, και με όλη μας τη δύναμη να βοηθήσουμε την Ανθρωπότητα να διαμορφώσει την ΤΝ με τέτοιο τρόπο ώστε να συνυπάρχουν και, γιατί όχι, με την ΤΝ να υπηρετεί την Ανθρωπότητα αντί απλώς να μας αντικαθιστά. Να

έχουμε λόγο, δηλαδή, στο πως θα ζήσουμε σε αυτό τον καινούριο Γενναίο Νέο Κόσμο. Και όπως είπε ο Christopher Hitchens το 2003 στο τέλος του εισαγωγικού σημειώματος του για το Revisited Brave New World του Aldous Huxley «δεν μπορείς να αποφύγεις το άγχος και την αγωνία», και φυσικά είναι θέμα διαχείρισης, αλλά μπορούμε ακόμα να παλέψουμε όλοι μαζί για ένα καλύτερο αύριο, για όλη την ανθρωπότητα, και να βοηθήσουμε να παραμείνουμε άνθρωπο. Όλοι μας χρειάζεται να κάνουμε, ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ενισχύσουμε την παιδεία, την υγεία, τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια. Να επαναφέρουμε την ελπίδα για κάθε άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο.

Το 2021 γιορτάζουμε τα 25 μας χρόνια. Είναι ένα τέταρτο του αιώνα, ένα σημαντικό ορόσημο για εμάς.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ιδρυτή μας, τον αείμνηστο Σταύρο Νιάρχο, και όλους τους συναδέλφους μας στο ΙΣΝ που έχουν συμβάλει στην αποστολή μας, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις ζωές των συνανθρώπων μας σε όλον τον κόσμο τα τελευταία 25 χρόνια.

Θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας τα δικά μας «25 χρόνια σε 25 λεπτά» καθώς κάνουμε ανασκόπηση όσων έχουν συμβεί και ανασυντασσόμαστε για να σχεδιάσουμε τα επόμενα 25 χρόνια προσφοράς στην κοινωνία στο σύνολό της.

**Σας ευχαριστώ. ”**